

Sofie Johansson avtackad



Den 22 mars avtackades Sofie Johansson (t h på bilden ovan) efter sex års anställning i GWO. Sofie, en solstråle som alltid varit lätt att samarbeta med, slutar på grund av flyttning från Göteborg. En tydligt rörd Sofie erhöll blommor och gåvor från såväl administration som orkester och vänförening. Vi önskar henne stor lycka i framtiden. Hon efterträds av Pernilla Irandost (t v på bilden) som hälsas varmt välkommen.

Nyordning i Foajé Carl XI



För att värna om miljön och för att höja standarden på serveringen i Foajé Carl XI har beslutats att bli börja använda porslin i stället för engångsartiklar. VD har en mer detaljerad förklaring i sitt inlägg på sidan 2.



Vänbladet Nr 1 2014

Medlemstidning för Vänföreningen GWO



*“Bland pukor och cymbaler”
med GWO i Kronhuset*



VD har ordet

Nu har vi summerat år 2013 för GWO och årsredovisningen är godkänd av styrelsen. Orkestern gjorde 83 framträdanden och nådde en publik på ca 21 500 personer under förra året. Det blev 38 olika produktioner och samarbete med drygt 30 olika gäster i form av dirigenter, solister, körer mm. En i sanning imponerande verksamhet och det finns mycket att vara stolta över.

Det är i konserterna vi möter publiken och det är musiken som är kärnan i vår verksamhet. Samtidigt är det en hel del annat som måste fungera och inte minst är det viktigt att vi blickar framåt och arbetar med utvecklingen av GWO. Styrelsen antog under året en ny strategisk verksamhetsplan och vi har nu en tydlig inriktning som vi arbetar med. 2014 blir därför ett mycket viktigt år för oss. Vi arbetar brett med ett antal olika framtidsfrågor. De ekonomiska förutsättningarna är givetvis avgörande men vi har en lång att-göra-lista med stort och smått som vi nu arbetar med att genomföra.

En av de delar vi jobbar med är att utveckla det som händer kring konserterna. Vi vill bland annat förbättra service och innehåll i vår pausservering. Vi utvecklar därför sortimentet och lämnar plastmuggar och papperstallrikar till förmån för porslin. Vi kommer att se till att det finns ett antal sittplatser i foajén utöver ståborden och vi kommer vid vissa konserter att kunna servera ett glas med något gott i och tilltugg även före konserterna. Vi vill att publiken då ska kunna få en presentation inför kvällens konsert av dirigenten eller kanske en solist. Vi hoppas att ett antal olika initiativ tillsammans ska ge er i publiken ännu bättre helhetsupplevelser av konserterna med GWO.

Stig Fredriksson
VD

Föreningsmedlemmar har under året stått för skiv- och kaffeförsäljning vid samtliga konserter och dessutom medverkat vid ett antal konserter runt om i Västra Götalandsregionen.

Medlemsantalet har tyvärr sjunkit något, från nästan 900 st. till en bit över 800 hundra st. Lite svårt att se anledningen men ett försvarligt antal har avlidit. Vänföreningens stipendium delades i år ut till fyra sökanden som vardera erhöll tvåtusenfemhundra kronor (2. 500:-), blommor, jubileumsbok samt en penna. Vänföreningen har under året låtit 40. 000 kronor gå tillbaka till GWO, pengar som tillsammans med förra årets 60. 000 kronor använts till inspelningen av den s. k. "Taubeskivan". Föreningen uppmärksammas på skivans konvolut för sin insats.

Den 20 maj var medlemmarna, traditionsenligt, bjudna på vänföreningskonsert vilken, som vanligt, var bejublad. Vi bjöds på musik från den nya cd-skivan (Taubemusik) och många mycket uppskattade örhängen från både förr och nu. Som vanligt efterföljdes konserten av mingel i foajé Carl XI. Styrelsen framför sitt stora tack till alla medlemmar och till alla som engagerat sig i vår verksamhet.

*Leif Lundin (ordf), Josef Helperin (v ordf), Bo Sörensson (kassör),
Unni Rhen (sekr), Stig Emker (orkesterrepr.)*

Styrelsen för år 2014

*Ordförande Leif Lundin, vice ordförande Josef Helperin,
sekreterare Unni Rhen, kassör Eddie Odmyr,
orkesterrepresentant Stig Emker
Suppleanter Ingrid Wirsin, Arne Johnsson, Gustav Thoursie*

Birger Jarl avliden



En stor man, inom framför allt marschmusik, Birger Jarl, har gått ur tiden. Han avled i december månad år 2013 endast fjorton dagar före sin 90-årsdag. Birger var ett stort namn inom blåsmusiken, inte bara i Sverige utan också internationellt. Han anlätades vid ett flertal tillfällen som dirigent för GWO och var en stor beundrare av orkestern.

Konserten "Marschklanger", som GWO gav till hans ära i februari månad, både i Kronhuset, Göteborg, och i Skara, innehöll i allt väsentligt marscher och annan musik som var Birkers favoriter. Vid båda tillfällena var konsertlokalerna fyllda av en entusiastisk och uppskattande publik som hyllade Birger.

Årsmötet

Årets årsmöte hölls i Kronhuset, Göteborg den 25 februari. Före mötet underhölls vi av orkesterns Neil Baker på dragspel och Jerker Johansson på xylofon. Vi bugar djupt för deras härliga engagemang och vilja att ställa upp för vänföreningen. Sedvanliga årsmötesförhandlingar följde utan några sensationer.

Bo Sörensson avtackades med en blomma för sin tid i styrelsen och som kassör.

Verksamhetsberättelse, Vänföreningen GWO, år 2013

Styrelsen har bestått av följande medlemmar: ordförande Leif Lundin, vice ordf. Josef Helperin, sekreterare Unni Rehn, kassör Bo Sörensson, orkesterrepresentant Stig Emker. Suppleanter Ingrid Wirsin, Arne Johnsson, Oskar Stenmark. Styrelsen har haft sju protokollförda möten.

Vänbladet har utkommit med tre nummer och under året beslutades att det i fortsättningen trycks med åtta sidor i färg mot tidigare fyra.



Vid årsmötet underhöll Neil Baker på dragspel och Jerker Johansson på xylofon

Bästa vänner

Ett nytt år med stora förhoppningar och förväntningar har inträtt. Redan nu, i slutet av mars månad, har flera jättefina och omväxlande konserter genomförts, konserter som i hög grad speglar orkesterns musikaliska bredd. Kronhuset, kyrkor liksom konsertlokaler i övriga regionen har varit välfyllda och publiken entusiastisk. Vi hoppas på en liknande tillströmning även i fortsättningen.

Leif Lundin, ordförande



Hjärtstartare inköpt

Vänföreningen har nyligen donerat en hjärtstartare till Kronhuset. Ett antal personer som ofta befinner sig i Kronhuset har fått utbildning på den i kombination med hjärt-lungräddning. Vi hoppas att kunskaperna inte kommer till användning.

Vänföreningskonserten

Årets vänföreningskonsert, då bl a vänföreningens stipendium kommer att delas ut, äger i år rum den 24 april. Särskild inbjudan kommer i dagarna.

Beklagligt misstag

Den man som i förra vänbladet benämndes som Åke Andersson heter Åke Johansson och inget annat. Vi beklagar misstaget.

Hur kan vi få fler medlemmar till föreningen?

Ett förslag om hur vi skall få fler medlemmar till vänföreningen, som tyvärr tappat ett antal under det gångna året, har lagts fram, nämligen att varje medlem i sin tur värvar en ny. Sätt i gång med att göra reklam för orkestern och vänföreningen hos dina vänner, spela GWO:s skivor för dem och tipsa om kommande konserter så ska vi nog kunna sätta nytt medlemsrekord under år 2014.

Medlemsavgift

Vi vill påminna er som ännu inte erlagt medlemsavgiften för år 2014 att vänligen göra det. Medlemsavgifterna är föreningens största inkomstkälla och ligger till grund för vad vi kan stödja GWO med.

VÄNFÖRENINGEN
GWO

Vänbladet - medlemstidning för Vänföreningen GWO

Redaktör och ansvarig utgivare: Leif Lundin

adress: Persgårde 48, 437 33 Lindome

telefon: 031-993590, e-post: leif.siw@bredband.net

Göteborg Wind Orchestras hemsida: www.gwo.se



Orkestern, solisterna Karolina Andersson och David Lundqvist och dirigenterna Kerstin Ricklund och Jerker Johansson mottar publikens hyllningar

Slutet på förra året.....

Musikkryss

I det närmaste sexhundra personer gästade de tre julmusikkryss som gavs den 17 och 18 december. Som vanligt hög stämning med god musik, allsång och Lasse Eliassons trollerikonster och, naturligtvis, krysslösning med fina priser.

Julkonserterna i Göteborgs domkyrka

Drygt tvåtusensexhundra personer besökte de numera traditionella julkonserterna "Strålände Jul" i Göteborgs domkyrka. Ett flertal vackra julsånger framfördes av orkestern, solisterna Karolina Andersson, David Lundqvist och Brunnsbo Musikklasser. "Oh, Helga Natt" fick en mycket pampig inramning genom musikklassernas vackra bakgrundssång. Som vanligt var det en hög "julfaktor".

....och början på det nya

År 2014 inleddes med en, numera, traditionell Trettondagskonsert. Den här gången med Carolina Sandgren och Jan Kyhle som solister och Bjarte Engeset som dirigent. Trion bjöd i allra högsta grad på sig själva under framförandet av härlig wiener- och operettmusik.

Den 23 januari gästades GWO än en gång av dirigenten Jörgen Flink och tenoren Joachim Bäckström, denna gång i en hyllning till Jussi Björling. En mera enastående sångare än Joachim får man nog leta efter.

Ole Edvard Antonsen, briljant trumpetare, gav dubbla konserter den 6 och 7 februari i "The Golden Age of the Cornet". Man har svårt att föreställa sig att det går att behandla ett instrument som han gör.



Arne och Karin Persson flankerar stolta sin svärdotter Carolina Sandgren efter konserten (bilden till vänster). På bilden nedan tackar Carolina publiken, i bakgrunden får även dirigenten Bjarte Engeset en välförtjänt blomsteruppvakning.



En annan trumpetare av internationell klass, Peter Asplund, förhåxade publiken i Kronhuset i mitten av mars månad. Han framhöll i allra högsta grad GWO för deras fantastiska sätt att spela. Vanligtvis spelar Peter till klassiskt storband men var fascinerad av de klanger som en blåsorkester ger genom tillskottet av bl a flöjtar och klarinetter.

Barn och vuxna fick en höjdarupplevelse den 22 mars i "Bland pukor och cymbaler" då orkesterns slagverkare stod i förgrunden. Som vid alla barn- och ungdomskonserter bjöd musikerna på sig själva i högsta grad (se omslagsbilden) och det var en mycket nöjd publik som lämnade Kronhuset efter att fått en klar inblick i hur många och "underliga" instrument en slagverkare har att hantera. Konserten hade dagarna innan getts för ett antal skolklasser.